

LEA LANDGREEN

JEG
ER
IKKE
DIN

KRABAT LETLÆST

LEA LANDGREEN

**JEG
ER
IKKE
DIN**

KRABAT LETLÆST

KOMMER FOR SENT

Det er blevet april.

Jeg cykler gennem skoven og tager alle duftene ind.

Jeg træder i pedalerne.

Hurtigere og hurtigere.

Noah er utålmodig.

Han hader at vente på mig.

Hvorfor kommer jeg også altid for sent?

Hvorfor cyklede jeg ikke i bedre tid?

Jeg ved jo, at vi har en aftale.

Jeg er næsten fremme ved bænken.

Det var her, jeg mødte Noah tilfældigt.

For tre måneder siden.

Vi faldt i snak med det samme.

Så fik jeg hans nummer.

En uge efter var vi kærestes.

Jeg kunne næsten ikke tro det.
Jeg har aldrig haft en kæreste før.

Noah er min første.
Han er mit første kys.
Min første forelskelse.
Min første ALT.

Noah ved godt, at jeg ikke har været sammen med andre.

Han brugte beskyttelse.
Kysede mig på halsen og på munden.
Så ind i mine øjne og sagde, at jeg var hans.
Han var fantastisk.

Jeg springer af cyklen og trækker det sidste stykke.
Noah står lænet op ad et træ.
Ved siden af bænken.

Han har armene over kors.

Himler med øjnene, da jeg kommer hen til ham.

”Du kommer for sent!” sukker han.

”Jeg ... øhm,” begynder jeg.

”Stop nu bare,” afbryder han. ”Du kommer jo altid for sent.”

Jeg trækker på skuldrene.

”Du kan ikke gøre for det,” siger han. ”Sådan er du bare, Ida.”

Noah sætter sig på bænken og tager min hånd.

Han hiver mig ned, så jeg sidder lige ved siden af ham.

Han kysser mig på munden.

Stikker tungen ind i min mund.

Holder mig tæt.

Noahs mobil bipper.

Han stopper med at kysse mig og tager den op af lommen.

Noah griner, mens han ser på mobilen.

”Hvem er det?” spørger jeg.

Noah svarer ikke. Han griner bare videre.

”Hvad?” gentager jeg og prøver at se hans mobil.

”Ikke noget. Slap nu af!” siger han og gemmer den væk.

NOAH

Noah går med hurtige skridt.
Jeg trækker cyklen bag ham.
Prøver at følge hans tempo.
Skridt for skridt kommer han længere og længere foran.
Kan ikke følge med.
Noah venter ikke.

Noah er 18.
To år ældre end mig.
Han ser drøngodt ud.
Han har lyst hår.
Klare, blå øjne.
Solbrun hud.
Er høj. Men ikke for høj.
Spiller fodbold og træner.

Alle på skolen ved, hvem Noah er.
Alle taler om ham.

Alle pigerne fra klassen er forelsket i ham.

Alle er misundelige over, at han er min kæreste.

Alle var overraskede, da jeg lagde en Snap op, hvor vi kysser.

Nu er jeg den mest populære pige i klassen.

”Følg nu med,” siger Noah og stopper op. ”Hvorfor er du så langsom?”

Jeg skynder mig at indhente ham.

”Skal jeg trække cyklen?” foreslår han.

”Tak,” smiler jeg.

”Men så har du også bare at gå hurtigere.”

Jeg nikker og sætter farten op.

Hiver efter vejret.

Noah går hurtigere og hurtigere.

Cyklen hopper op og ned.

”Vi kommer for sent,” vrisser han.

Vi kommer ud af skoven.

”Her,” siger Noah. Han rækker mig cyklen. ”Du kan cykle det sidste stykke. Så løber jeg.”

Jeg begynder at cykle.

Noah løber ved min side.

Han ser godt ud, når han løber.

Han ser altid godt ud.

Jeg smiler til ham.

Han smiler ikke tilbage.

Noah stopper op foran Café Karla.

Han hjælper med at låse min cykel.

”Undskyld, at jeg blev sur.” Noah kysser mig på kinden.

”Det er okay.”

”Jeg ville bare gerne komme til tiden.”

”Det forstår jeg godt,” nikker jeg.

Han tager min hånd.

Café Karla er altid fyldt op.

Næsten alle herinde er fra vores skole.

Der sidder også nogle fra min årgang, men det er ikke nogen, jeg taler med.

I det bagerste hjørne sidder Noahs venner.

Tre drenge. To piger.

Noah har mange venner.

Min mave gør ondt.

Jeg hader Noahs venner.

De taler aldrig til mig.

De synes, at det er pinligt, at vi er kærester.

De synes, at jeg hverken er sjov eller pæn. Det har Noah selv fortalt mig.

Han har også fortalt, at de synes, at jeg er umoden og ikke gammel nok til at hænge ud med dem.

De forstår ikke, hvorfor Noah vil være kærester med mig.

Jeg forstår det heller ikke selv.

Alle vil være kærester med Noah.

Hvorfor har han valgt mig?

Hvorfor er jeg særlig?

Det spørger jeg ofte mig selv om.

Men når Noah smiler og siger, *du er MIN*, glemmer jeg alt andet.

Udsat for vold? - Få hjælp:

Hvis du oplever kærestevold, er det vigtigt at få hjælp.

Du kan få gratis og anonym rådgivning hos:

Bryd Tavsheden

BørneTelefonen



LEA LANDGREEN

Lea Landgreen (f. 1991) debuterede som 14-årig, med udgivelsen af digtsamlingen: ”Lyset i mørket”. Siden har hun udgivet bøger og noveller indenfor genrerne: børnegysere, romance og eventyrfortællinger. Leas interesse er at skrive om følelser, ungdomslivet og tilværelsen -gerne centreret omkring *den helt store kærlighed.*