

SKREVET AF
VIBEKE LASSEN

ILLUSTRERET AF
LYKKE BIANCA

LUCA OG MIKA



KRABAT

SKREVET AF
VIBEKE LASSEN

ILLUSTRERET AF
LYKKE BIANCA

LUCA OG MIKA

KRABAT



LUCA OG KJOLEN

Luca er otte år.

Næsten ni.

I dag skal Luca besøge sin mormor alene for første gang.

Luca har taget sin pæneste bluse på og et par bukser uden huller på knæene.

Mor står i døren.

Hun vifter med den hvide kjole med blomster.

Luca hader den hvide kjole.

Luca kan slet ikke lide kjoler.

Luca kan meget bedre lide sin bluse og bukserne uden huller.

“Tag den på, så bliver du fin til besøget,” siger mor.



HVEM ER DET?

Luca går på den lille sti hen til mormor.
Kjolen er alt for lang og den har alt for
mange blomster.

Blomsterne kradser.

Luca går forbi det lille vandtårn.

Det ser altid så forladt og ensomt ud.

Men i dag står døren åben.

Luca får lyst til lige at kigge ind i
vandtårnet.

Bare et øjeblik.

Der er en trappe.

Den går rundt og rundt.

Luca går rundt og rundt.

Helt oppe i toppen er der en dør med

en gammeldags lås.

Den er nem at få op.

Luca åbner døren ind til et lille rum.

Der står kun en seng og et bord.

Hvem er dog det, der sidder på sengen?



VIBEKE LASSEN

Vibeke Lassen skriver bøger til børn og unge.
Hun er glad for realistiske historier, der har et
strejf af fantasi.

Vibeke har skrevet bøger om familier,
venskaber og om at føle sig anderledes.